

90-jaar weekend
Heb je je al ingeschreven?



TNT Post
Port betaald

36e jaargang, nummer 185, september 2009

Zie pagina 6!



belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen



Inhoud

Van de redactie.....	3
Van het bestuur.....	4
90-jarig jubileumweekend.....	6
Advertentie.....	7
Zomerkamp Pieter Maritshorde.....	8
Hippies in Ter Herne	12
Striphelden	16
Zomerkamp AS en Waingoenga	18
Advertenties	21
Telefoonnummers	23
Data en mededelingen	24

Colofon

Redactie:

Bart Audenaert
Wouter Klein
Ingrid Kronenburg



Redactieadres:

belboei@zuiderkruis.nl

of:

Hermelijnaan 8
1216 ED Hilversum

Verzendadres:

Lindelaan 8
1231 CL Loosdrecht

Oplage:

225 exemplaren

Drukwerk:

Drukkerij Ten Herkel
Loosdrecht

Abonnementen:

Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruisgroep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos thuisgestuurd.

**uiterste inleverdatum voor
de volgende
Belboei
25 oktober 2009**

Kopij- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren kopij	Verschijsing Belboei
186	25 oktober 2009	± 30 oktober 2009
187	13 december 2009	± 22 december 2009

Van de redactie

Hallo allemaal!

Een aparte editie van de Belboei. Terwijl bij de redactie het zondaggevoel nog sterk aanwezig is, geeft de kalender toch echt aan dat het al lang maandagmiddag is! Een beetje vreemd, maar wel lekker! En beter laat dan nooit. Ahum. Dat betekent toch echt dat het volgende weekend alweer dichterbij komt...

Na een lange vakantie waarin we gelukkig ook in Nederland veel zon hebben gehad is het tijd om terug te blikken op een hele reeks mooie kampen. Zo is de Sioniehorde op strooptocht geweest op de prairie en hebben de Waingoengahorde en de Albert Schweitzerhorde samen avonturen beleefd op een onbewoond eiland. De Pocahontaswacht heeft een aantal bloemenkinderen aan boord gehad richting Friesland en, last but not least, de Pieter Maritshorde heeft zelfs met olifanten op het strand gelopen! Al met al redenen te over om deze Belboei snel door te lezen!

Het nieuwe seizoen is nog niet eens begonnen of er staat al een hele mooie activiteit op het programma: ons feestelijke *90-jarig bestaan weekend*! Ellen (onderdeel van de commissie) zal jullie daar van alles over vertellen verderop in de Belboei. Enne,



VERGEET JE NIET AAN TE MELDEN VOOR HET WEEKEND!!!

Omdat één van onze redacteuren nog wat tijd nodig heeft om zijn vakantiekoffer in te pakken (tja... je hebt werkpaarden en luxepaarden!) stoppen we onze introductie maar weer. Tenslotte hebben jullie nog genoeg te lezen in deze 'vers-van-de-pers-zo-in-de-brievensbus-editie van de Belboei'!

Liefs,

De redactie



Van het bestuur

We zijn al 90!

Eerdaags is het zover, en vieren we met z'n allen het 90-jarig jubileum van de groep. Verderop leest U daar méér over, en alle leden hebben inmiddels een speciaal jubileum-kampboekje ontvangen. Ik kijk erg uit naar dat speciale weekend, waar we weer een groot aantal oud-leden en oud-leiding zullen zien, en alle onderdelen (voor het eerst in de 90-jarige geschiedenis van de groep !) samen een weekend-kamp zullen hebben. Spannend!

En dat terwijl de zomerkampen net achter de rug zijn. Gelukkig is dat allemaal goed gegaan, en is iedereen weer veilig thuisgekomen. Ik heb veel enthousiaste verhalen gehoord, dus het was – mede door het schitterende weer – weer leuk.

Het overvaren is dit jaar in Baarn: tijdens het jubileumweekend. Heel speciaal, want dat is anders nooit tijdens een weekend-kamp. Nog een reden om naar dat weekend uit te kijken!





Afgelopen zondag hebben we de Kiwanis, de service-club uit Wijdemeren, wederom geholpen met één van hun activiteiten. Op de Zuwe werd gevaren met mensen met een verstandelijke beperking. Vier man van de leiding voeren met twee vletten mee, en zorgden er mede voor dat deze mensen een geweldige dag beleefden. Hulde aan Guno, Bart E., Jasper en Sander, die er hun vrije zondagmiddag aan besteedden!

En dan gebeurt er dan toch eindelijk iets waar we lang naar toe gewerkt hebben: in Loosdrecht start eerdaags de nieuwbouw van ons pand aan de Laan van Eikenrode. De Albert Schweitzerhorde mag dan toch eindelijk hun krappe behuizing inruilen voor wat mooiers. Hun huidige pandje werd keer op keer gesloopt, zodat het op den duur wel heel erg onprettig werd om daar nog opkomst te houden. Tegen het einde van het jaar kunnen ze naar hun nieuwe pand. Tot die tijd draaien ze op de Diep. En nu maar hopen dat het nieuwe pand wel heel blijft!

Bijna ongemerkt is er daarnaast ook nog iets anders veranderd: we hebben een nieuwe verhuur-ploeg en een nieuwe onderhouds-ploeg voor de gebouwen. Geweldig goed, want dat is werk wat ook heel nodig gedaan moet worden, en we zitten enorm onthand wanneer dat niet goed gebeurt. Gelukkig zijn we daarvoor nu weer even uit de zorgen! We wensen ze veel succes!

Ik blij natuurlijk vragen of er mensen zijn die ons willen helpen in het Bestuur. Want ook daar is genoeg te doen. Wellicht iets voor ù?

Groet,
Ruurt Stapel,
Voorzitter.



90-jarig-jubileum-weekend

De afgelopen maanden is er veel gebeurd binnen het Zuiderkruis. Allemaal Welpen en Bevers die rond renden in het centrum. Stoere zeebonken en waternimfen op de plassen in onze vertrouwde vletten.

Het zal niemand ontgaan zijn dat onze groep 90 jaar bestaat. Kan je het je voorstellen? 90 jaar lang doen er Zuiderkruizers het spel van verkennen, ontdekken en vooral lol maken.

Maar op welke manier moet je zo iets toch afsluiten?

Nou, da's toch helemaal geen moeilijke vraag voor Scouts:
Met een weekend dat zijn weerga niet kent natuurlijk!

Nog even en dan is het zover. Zijn jullie al zenuwachtig? Staan de tassen al klaar? Hebben jullie dat geweldige kampboekje al van kaft tot kaft gelezen en nog een keer?

Wij zijn bloednervus en liggen al nachten wakker. Hebben we genoeg brood, thee en koffie? Hebben we vergunningen nodig? Liggen de spelen klaar? Zal het goed weer zijn? Maar ook belangrijke dingen zoals; hebben we genoeg snoep, een leuk programma, voldoende hout voor het kampvuur en genoeg limonade?

Na ruim een jaar voorbereidingen en met geweldige hulp van alle leiding hebben we alles onder controle, dit wordt een weekend om nooit te vergeten!

Ons werk zit er nu bijna op, al zullen we tot (en met) het weekend nog druk zijn. Nu wordt het tijd dat jullie wat gaan doen!



Geef je op via de website (<http://90jaar.zuiderkruis.nl>)



Pak (samen met je ouders?) je tas in



Zorg dat je 12 en 13 september 2009 de tijd van je leven hebt!!!!!!!!!!!!

Tot de 12e!

De 90 jaar commissie;
Ysbrand, Monique, Ronald en de Ellen's

Op vrijwilligers kun je bouwen.

Hun inspanningen voor verenigingen, instellingen en stichtingen zijn goud waard. Een van uw vrijwilligers werkt bij Shell in Nederland. Shell waardeert de inzet van deze vrijwilliger zeer. Want juist maatschappelijke en sociale inzet maakt onze medewerkers completer en meer betrokken. Het Shell VrijwilligersFonds doneert aan instellingen waar medewerkers van Shell als vrijwilliger actief zijn.

Ook u helpen we graag!

Uw vrijwilliger weet ook veel over energie

**Invest in
Social Energy**

[www.shell.nl/
socialinvestment](http://www.shell.nl/socialinvestment)





Zomerkamp Pieter Maritshorde

De Pieter Maritshorde is ook dit jaar weer op zomerkamp geweest! Vlak bij een racecircuit, een circus, een tropisch zwembad en een enorm strand hebben we zes dagen lang een geweldig Caribbeankamp gehad. Gelukkig hadden de welpen iedere avond het logboek om er de avonturen in op te kunnen schrijven. Dit stond er in:

Zondag 9 augustus 2009!

Toen ik naar zavornd ging verheugde ik me er heel erg op! We waren aangekomen het zag er heel leuk uit en we hadden de eerste avond hadden we Wraps gegeten!!
Doei. Max.

En Tims verjaardag was super want hij was een super toffe peer he.
Sorry van de onderbreking!

En we hadden gewandeld en toen gingen we naar het circuit. En de auto's gingen toen heel hard! En toen had ik 7 dassen gestolen! Knap he! En dat was het!
Michael.



Maandag 10 augustus

Sebas:

We hebben met Dante, Arjen, Jobbe, Tim, Jan, Youri en ik een club opgericht, "FC7" burby club 7 personen. We hebben ook een geheim clubhuis met een bank, stoelen, een tafel en struikeltouwen! Echt super leuk!

Dinsdag 11 augustus

Daphne, het kamp

Ik wert waker en we gingen keten en een hanstand en toun gingen we maar buiten en dan naar de huuvel en daar gingen we hutten bouwen en dan gingen we ontbijten en dit is het.

Yente:

na het ontbijten waren we met z'n alle weer op de berg spelen en dat was heel gezellig, we gingen de hele tijd van de berg afspringen, met allemaal parcours!

Susanna:

En toen gingen we onze benen ingraven en toen ging ik mijn boek halen, (dat heet Drakenhoeder), en toen ging ik bij onze hut zitten lezen en daarna tijdens het corvee logboek schrijven, ging de brandweer vlak bij het clubhuis oefenen daar gingen we heen, en toen mochten we allemaal een keer spuiten.

Merlijn van de Munt:

We waren aan het ontbijten, na het ontbijt gingen Daphne, Jente, Susanna en ik naar de heuvels. In de heuvels gingen we spelen, we speelden een spelletje en dat ging zo: we hadden bij een helling een muurtje gebouwd. Daar moet je overheen springen. Daarnaast hadden we een soort balkonnetje gebouwd waar de scheidsrechter. We waren weer terug bij het clubhuis, en we gingen middageten. Na het middageten gingen we levend Stratego spelen. Er waren twee vuilniszakken en daar zat iets in. Die zak moest het hele team proberen hem naar de overkant te smokkelen waar de post van het andere team zat. Toen was het afgelopen en gingen we weer terug naar de heuvels. We waren weer aan het spelen, toen Rick langs kwam. Hij vroeg: heeft iemand van jullie last van zijn maag? Dat had niemand. Alleen Daphne. Toen gingen we de hele tijd met Rick praten. Later kwam Marieke en die gaf een pilletje met vitaminen en die waren heel erg lekker. Toen Rick en Marieke weer weg waren gingen we zandkastelen bouwen en toen kwam Sabine kijken. Toen Sabine weg was gingen we spelen, even later werden we gehaald om te eten, en we aten: zelfgemaakte pizza.



Arjen:

Het kamp begon leuk. Met beste vriend was er gelukkig (Jobbe). Het zag er leuk uit. Na een half uur had ik al een prachtige hut gevonden. Uiteraard wou iedereen meedoen. We zijn twee keer van hut gewisseld. En ik ben twee keer naar het strand geweest. Het kamp is echt super cool. Ik wou dat ik hier mijn hele leven kon blijven. Spuiten met een brandweerslang: supertof. Een olifant tegen komen op het strand: supertof. Lekker eten. Supertof! Achter de tv hangen: super tof! Zwemmen in een tropisch zwembad: supertof! En naar de Linnaeushof: supertof! Jammer dat Wouter weg is. Maar ik hoop op een bonte avond.



Zomerkamp 2009 door Julius groepje!

Donderdag: het is hier supertof!! Toen het kamp begon, zag ik Wouter gelijk. Hij is mijn beste vriend! We zijn naar een tropisch zwembad geweest. We zitten in de duinen. We zijn vandaag naar het Linnaeushof geweest. (super saai!) We hebben daar souvenirs gekocht en ijsjes gegeten. Vandaag hebben we bonte avond. Ik, Jobbe, Arjen en Tim doen een toneelstukje (Poppenkast). Het thema van dit kamp is Hawaï! We dragen vanavond allemaal Hoela's.

DIT KAMP IS COOL!!!

Daaaag, Julius.

Jobbe:

Het zomerkamp is echt tof en we gingen zwemmen, naar een pretpark en als ik boos was waren mijn vrienden er altijd om me te steunen zoals Arjen, Sebas, Merlijn, Julius en Wouter en we gingen films kijken. Ik wou dat ik altijd hier kon blijven, dit was het allertofste zomerkamp!

En zo was het zomerkamp 2009 weer afgelopen, voor dat we het wisten. Het ging snel, de Linnaeushof, het blussen, het zwembad, het strand, de bonte avond... Moe maar voldaan, kon de leiding weer beginnen aan het schoonmaken..

Rick.





Hippies in Ter Herne

Zomerkamp Pocahontaswacht 2009

Op acht augustus was het zover. Elf kinderen en een vijf man sterk leidingteam wierpen de trossen los om koers te zetten naar Ter Herne, de eindbestemming van het Poca-zomerkamp. Eerst een kleine vijf dagen trekken om vervolgens enkele dagen staand kamp in Friesland.

De eerste dag werd vanaf het haventje in Kortenhoef gevaren naar de “Dode Hond”, een eiland vlak bij de Stichtsebrug. De hele dag stond in het teken van slepen naar onze bestemming. Tijdens de sleep bleek dat de verkenners, met name Tom, erg behendig waren in het overstappen dan wel het overgooien van vlet naar vlet. In het geval van Tom was dit van zijn vlet naar de sleper.

Door middel van portofoons was er continu contact tussen alle boten. Dit was maar goed ook want zo konden de hele dag belangrijke, en ook veel minder belangrijke zaken worden besproken.



Na een dag slepen kwamen ons gezelschap aan bij de Dode Hond. In de namiddagzon werd er aangelegd en begonnen met koken. Na dit koken werden de boten omgetoverd tot slaapkamers. Dit ging de ene groep verkenners beter af dan de andere. Zo bleek bijvoorbeeld, toen het eenmaal donker was, dat de dektent van Tom en Teun binnenstebuiten was opgezet.

Na een ontbijt uit het vuistje werd de tweede dag koers gezet naar Harderwijk. De sleper ging met de leiding aan boord vooruit, de verkenners volgden al zeilend onze route. Vanaf de Eemhof werden de vletten gesleept door een vriendelijke Duitser die ze tot vlak bij Harderwijk bracht. Het laatste stuk naar de Harderhaven, onze slaapplek, werd gezeild.

Bij aankomst werd een ritme ingezet dat we nog enkele dagen zouden volhouden. Eerst koken, tent opzetten en de boten en tenten klaarmaken voor de nacht. Toen iedereen van zijn of haar nasi had genoten werd er behendig een kampvuur aangelegd. Bij een hippiekamp hoort natuurlijk muziek dus bij dit kampvuur werd er gitaar gespeeld en er lustig op los gezongen.

Vanaf Harderwijk zou onze weg vervolgen richting Kampen over de randmeren. Het plan was om het eerste gedeelte te zeilen. De wind werkte helaas niet mee, de zon echter wel dus er werd door een aantal heerlijk gezwommen. Door anderen werd er minder heerlijk geroeid. Na anderhalf uur solo gingen de vletten weer in sleep en werd er koers gezet richting Kampen. De portofoons bleken ook nu weer een uitkomst. Zo kon Gijs ons via de portofoon, nadat hij de halve Cosmopolitan ook al voorgelezen, het Franse, Duitse en eigenlijk ieder ander volkslied voorzingen.

Op de derde dag kwamen we aan de late kant aan op onze bestemming. Na een mooie ochtend had ook het weer besloten dat het tijd was voor een ander weertype dan zon en zomer. Tot groot verdriet van velen begon het te regenen. Dit bleek niet handig tijdens het koken, en tent opzetten. Gelukkig was het de ochtend daarna droog en bleef het de rest van het kamp ook droog.

Na ons ontbijt werd met ferme wind de IJssel afgezeild tot aan Kampen. Na Kampen sloegen we, in sleep, links af richting de Weerribben tot aan (het dorpje) Nederland. Watertjes werden hier steeds smaller en ondieper. Na een hachelijk moment vonden we een schitterende slaapplek. Die avond bleek dat de muggen deze plek ook schitterend vonden. Na de chilli-con-carne werd er snel naar bed gegaan.

Na uren slapen en heel veel bulten werd de volgende ochtend besloten om voor de tweede keer dit kamp te gaan ochtend zwemmen. De een was hier blijer mee dan de ander maar na een verkwikkende duik zat iedereen fris aan het ontbijt. Nat het ontbijt werd de dagelijkse routine weer hervat. Boten schoonmaken en inruimen voor onze laatste etappe naar Ter Herne.



Deze dag stond ook in het teken van slepen, over ruig en minder ruig water baanden we ons een weg naar en door Friesland. Halverwege de middag bereikten we het Sneekmeer. Vanwege een stevige wind werd besloten om het Sneekmeer zeilend over te steken. Na het tent opzetten werd er begonnen met koken. Pannenkoeken stonden deze dag op het menu. Na het eten werd er door mijzelf gitaar gespeeld en door iedereen uit volle borst gezongen.

De eerste ochtend van ons staande kamp was nu aangebroken. Voor het ochtend programma werd er een boot gestript en werd er gezwommen en 'getsjoept': kopje rollen met een gestripte vlet.



Nadat het waterfeest was afgelopen maakten alle verkenners zich snel klaar voor een dagje Sneek. In Sneek moesten zij zelf hun eten kopen voor die avond. De zwarte boot at 's avonds een broodje hamburger, de groene boot hield het bij een broodje gezond. De bemanning van de blauwe boot liet zich culinair even helemaal gaan door het maken van pasta met mais en vis.

's Avonds werd er door veel verkenners gekeken hoe de koeien werden gemolken en uiteraard verse volle melk gedronken. Later die avond werd weer een kampvuur aangelegd. Na het kampvuur besloten een aantal verkenners om buiten te slapen en 's ochtends de zon op te zien komen. En na een frisse ochtend bleek dat ze genoten hadden van de dauw en de opkomende zon.

De laatste dag was nu aangebroken. Na het ontbijt werd er een zeilspel gespeeld. Na het zeilen en spelen van dit spel maakte iedere verkenner zich klaar voor het eten bij de Chinees.



Na een gezellige maaltijd waar Daan een prima imitatie van Diede uit zijn mouw bleek te schudden werd er een groepsfoto gemaakt. Eenmaal terug op onze plek werd onder genot van een kampvuur een spel gespeeld en terug gekeken op het kamp.

Na een fijne nachtrust brak de laatste ochtend aan. Deze stond vooral in het teken van opruimen, inpakken, etc. Toen de eerste auto's van ouders verschenen werd er afgesloten en was tijd om ieder zijn weg te gaan. Op deze manier werd een hele leuke week afgesloten. Ik, als eerstejaars leiding, heb er in ieder geval van genoten.

Groeten, Gert Jan



Striphelden

Zomerkamp Sioniehorde 2009, Driebergen

Zaterdag 8 augustus

Ons kamp begon om 11.30 op clubhuis het Kabouterhol. Het eerste wat we deden was lunchen, het was lekker. We deden een postenspel om achter het thema van het kamp te komen. Het antwoord was: Striphelden!

We gingen onze bedden opmaken. We aten die dag spaghetti. We deden na het eten een nachtspel met een ketel. Als je gezien werd, moest je in de ketel en als er toen iemand naar je zwaaide, mocht je terug. Daarna werden wij, de oudsten, gedropt. We waren zo snel terug dat Akela de verkeerden liet schrikken. De rest heeft hetzelfde gedaan, maar dan met leiding. De oudsten wilden nog een keer, dus liepen ze het bos weer in. Raksha vertelde een verhaal. Daarna gingen we terug en gingen we slapen.

Nestje 2: De Super Duckies

Zondag 9 augustus

We begonnen zoals altijd met ochtendgymnastiek. Vandaag was het Lucky Luke-dag. We gingen een cowboycircuit doen, met lassowerpen, spijkers slaan, een evenwichtsbalk en een soort van paardrijden. Na het middageten gingen we het spel apennoten doen.

We begonnen met een competitie. Ik begon bij het spijkers slaan. Toen gingen we naar Raksha. Daar moesten we over een boomstam lopen. Dat was heel erg leuk, het lukte alleen niet. Daarna gingen we paardje rijden; daar waren we goed in! Toen zijn we naar het lassowerpen gegaan, dat was maar één keer gelukt. Daarna hebben we gegeten.

Na het eten hebben we apennotjes gedaan, dat was best wel leuk en moeilijk. Je moest namelijk staarten van anderen afpakken en tegelijkertijd muntjes van de grond rapen!

Daarna hebben we rond het clubhuis naar muntjes gezocht. We moesten steeds weggrennen met het hele nestje, anders werden je muntjes afgepakt. Toen hebben we nog allemaal kleine spelletjes gedaan.

Daarna gingen we hamburgers, maïs, sperziebonen en sla eten. 's Avonds was er een casino, waar we de muntjes konden uitgeven. Het leukste was Hoger & Lager. Toen gingen we slapen.



Nestje 4: De Scout Ducks

Maandag 10 augustus

We begonnen met uitslapen... Na het ontbijt zijn we ons gaan klaarmaken voor het uitje. We gingen naar het zwembad! Het was heel leuk en nat.

In het zwembad waren 5 vaste glijbanen en een hele leuke opblaasbare glijbaan. Er was ook een show waarbij een mevrouw ging dansen en wij mochten meedansen...

Helaas moesten we ons ook weer omkleden. Op de terugweg kregen we een appel. Joep en Bagheera liepen verkeerd. Toen we terug waren bij het clubhuis kregen we allemaal een zakje snoep van Sanne. Daarna hadden we een rustuurtje. Toen gingen we eten: aardappeltjes,

knakworstjes en doperwtjes met worteltjes. Als toetje hadden we appelmoes uit een beker. Na het eten moesten we dit schrijven.

We hebben gezwommen. Dat was leuk hoor, alleen heb ik te veel water op en daarom had ik toen het afgelopen was buikpijn. En toen moest ik ook nog eens dekken en afruimen!



Nestje 3: De Dagokids



Dinsdag 11 augustus

We werden wakker gemaakt en toen moesten we helaas ochtendgym doen. Daarna gingen we ontbijten, en na afloop corveeën.

We kregen een brief van Suske & Wiske, en we gingen naar Amerika. We deden daar Suske & Wiske-stratego. Daarna gingen we naar het clubhuis terug en kregen we een uur rust.

Later kregen we weer een brief van Suske & Wiske. We moesten naar China en deden een spelletje. En toen vond

Tesse een schat! Daarna kwam de bonte avond, het was heel leuk! Morgen gaan we helaas weer naar huis. DAAG!

Nestje 1: De Mickey Muisjes



Zomerkamp Albert Schweitzer en Waingoenga horde

"Een schatkaart!" We verzamelden in Hilversum, daar bij het clubhuis van de Waingoenga geloof ik. Daar stonden Chill en Wieke ons op te wachten met een doos vol met schatkaarten, hoe ze hier aan kwamen konden ze niet zeggen, alleen dat er een brief bij zat: "Beste leiding, willen jullie deze aan jullie welpen uitdelen?" zodoende hebben wij allemaal zo een kaart gehad.

Hierop stond: *Zomerkamp 2009, Op een onbewoond eiland.*



"Zou dit het kamphema zijn?" vroegen verschillende welpen zich af. Snel sprongen we de auto's weer in en werden we door al onze pappa's en mamma's af gezet bij een clubhuis in Harderwijk. Hier waren de andere leiding. Snel onze bedjes neer gelegd, pappa's en mamma's weer weg gestuurd en spelen maar. Er stond hier een kraaiennest, net als op zeilschepen, en er was een touwbrug gebouwd.

"Ik heb een brief gevonden, ik heb een brief gevonden!!", schreeuwde een welp. Al snel kwam hij aan zetten met een brief in een fles. Onze Chill heeft deze toen hardhandig met een schep een



kopje kleiner gemaakt en opende de brief. "Weer een schatkaart, maar kinders, hier staat een tocht op." Na een hoop gepuzzel kwamen we er achter waar deze moest beginnen en zijn we die gaan lopen, we hebben veel gezien, een zitkuil, de eetkuil, kampvuur plaatsten en zandstranden (naja zandvlaktes). Niet veel later vonden we weer een fles. Hier zat een verhaal in, deze zou Akela (van de AS) 's avonds aan ons voorlezen.



Na nog wat spelletjes zijn we gaan avond eten, heerlijke spaghetti (kwallen tentakels met vogelvlees en -bloed).



's Avonds mochten we ons eigen vuur maken, je moet tenslotte zien te overleven op dit onbewoonde eiland. Uiteindelijk is het alle kinderen gelukt (in groepjes) en hebben we nog lang aan het kampvuur gezeten. Tot het begon te regenen, toen zijn we ook meteen naar bed gestuurd. Nog even een verhaal voorlezen, het kwam er op neer dat de brief die we vonden een verhaal was van een man die van het vliegtuig gevallen was. Hij kwam hier terecht en moest zien te overleven.

Vroeg waren we wakker, en zoals gewoonlijk lag de leiding nog te slapen. Toen ook de leiding wakker was kwam het onvermijdelijke: ochtendgymnastiek! daarna lekker eten. Na de corvee kwam de schmink op tafel en touw, we werden piraten! "Arrr". Na niet veel tijd was elke welp omgetoverd in een echte piraat met zwaard! veel kleine spelletjes gedaan, en tijdens het hout zoeken werd er een mini schatkist gevonden. Ringen, en een briefje: geel = rechtdoor, Paars = rechts en glitter = links..... Hier snaptten we niks van, dus we speelden lekker door, tot een van onze briljante welpen allemaal touwtjes had gevonden.



Deze gingen we volgen en tot onze grote spijt liepen we alleen maar een rondje... maar uiteindelijk kwam die wel terecht bij weer een flessenpost. De flessen killer ging weer aan de slag en al gauw was er weer een deel van het dagboek gevonden. We hebben weer heerlijk gegeten, zeewier, met vis en wat zee aardappelen. (Spinazie, aardappelpuree en viesticks). Na een super eng smokkelspel met fruit, was het pikkedonker en gingen we slapen.



"Wakker worden kinderen! We moeten opschieten we moeten weg." Snel gingen alle kinderen in hun kleren en stonden ze klaar voor het ontbijt. Na het eten ff snel corvee, en toen huylakee, lopen... Naar de bus, we gingen weg, Walibi? Dolfinarium? Wat zal het worden? een uurtje later kwamen we bij een grote blauwe koepel aan: Welkom bij het Dolfinarium. Eerst even naar binnen met z'n allen, en een show gekeken, toen kwam ene Hans, hij ging ons wat meer laten zien, hij werkt hier, en met hem mochten we achter de schermen. We stonden achter, waar de dolfinen getraind worden, onder bij de dolfinen show en we hebben Spetter gezien! Toen had Hans ons alles achter de schermen laten zien en mochten we zelf rond lopen. Er waren net baby's geboren, dus er waren hele kleine dolfijntjes. Ook de dolfinen show was heel leuk. Maar helaas het werd weer tijd om te gaan. Op het clubhuis kregen we heerlijk frietjes, lekker met onze handen eten en 's avonds bij het kampvuur marshmellow's gemaakt.



Donderdag gingen we een boot bouwen, we moesten weg van het onbewoonde eiland, hier zouden we het niet lang meer overleven. Na veel materiaal gezocht te hebben konden we gaan bouwen. Dus nu hebben we een boot! Maar helaas, hij zou ons niet allemaal kunnen mee nemen dus deden we nog maar wat spellen: een soort handels spel alleen moesten we dan de leiding uitdagen. Die waren gemeen, want ze konden de capatie helikopter in zetten bij steen papier schaar. En ze speelden vals met wedstrijden rennen, dan hielden ze je tegen of telden ineens heel raar af. ETEN!! en daar kwam een pan vol pannenkoeken... mmmmmm lekker. we hebben lekker rond het kampvuur gegeten. toen alles klaar zetten voor de bonte avond. Na de bonte avond was het al heel laat dus moesten we slapen (dachten wij). Na lang slapen (in werkelijkheid een half uurtje), kwam de leiding ons wakker maken. HET SPEL!... we moesten zien te ontsnappen, en bij Koning Ananas zien te komen. Allemaal Ananas bewakers wilden ons afmaken. Bij de Ananas Koning moesten we een belofte afleggen (als je daar kwam tenminste). snel daarna weer slapen.

"Opstaan, alles inpakken en je mag je tas dan buiten leggen!" Het zat er al weer op, we werden gered van het eiland. Stiekem was het wel erg leuk, alleen om weer naar huis te gaan was toch ook wel weer leuk.

Zomerkamp 2009, Albert schweitzer en Waingoenga, Op een onbewoond eiland, was zeker geslaagd!

Groetjes, Sas

(advertenties)

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN

De Belboei zoekt nieuwe adverteerders!

Niet dat de oude niet goed meer zijn hoor, integendeel, maar wij kunnen de inkomsten van deze advertenties goed gebruiken om het drukken en verspreiden van ons eigen clubblad betaalbaar te houden.

Heeft u een bedrijf, en wilt u ons tegen geringe vergoeding ondersteunen met een advertentie in de Belboei, neem dan contact op met belboei@zuiderkruis.nl.

Wij wachten vol spanning op uw mail.

De redactie



(advertentie)

R O è L

FINANCIËEL ADVIESBUREAU

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- > **sparen in het algemeen**
- > **kopen of huren van een woning**
- > **lijmen van pensioenbreuken**
- > **financiële haalbaarheid van vervroegde uittrekking**
- > **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met **Rolph P.W. Schmidt** voor een oriënterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN
Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

(advertentie)

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals: meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

-Svenfix-

Bakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035-683 44 02 • info@svenfix.nl



standbouw, decorbouw, interieurbouw en verbouwingen

Telefoonnummers bestuur



Voorzitter	Ruurt Stapel	035-6242471
Secretaris	Ellen Brouwer	035-6216022
Penningmeester	Harry Rörik	035-6945263
Public Relations	Paulien van Hessen	035-7721734
Onderhoud Diependaalselaan	Berb en Gerard Mijnhout	035-6232476
Onderhoud Eikenlaan + haven	Maarten Kool	035-6235245
Verhuur Diependaalselaan	Carla Zwanepol	035-6219214
Beheer Schuttersweg	Ellen Brouwer	035-6216022
Groepsbegeleiding welpen/bevers	Wieke Broeders	035-6234006
Groepsbegeleiding waterwerk	Norbert Moerkens	06-21213016
Materiaalmeester	Bastiaan Verbeet	06-50864771
Vertrouwenspersonen (intern)	Wieke Broeders	035-6234006
	Han Westendorp	035-6423268
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	1218 AT Hilversum	
Secretariaat	Ellen Brouwer	035-6216022
	Diepeweg 15	
	1211 AE Hilversum	

Telefoonnummers teamleiding



Bevers	Miranda Peters	06-30100793
Pieter Maritshorde	Rick Stapel	035-6242471
Waingoengahorde	Bart Broeders	035-6234006
Sioniehorde	Miranda Heinsman	06-25130126
Albert Schweitzerhorde	Iris Schultheiss	06-49123056
Albatros horde	Ellen Reurings	06-50966511
Ankerwacht	Martin ten Brink	06-13784751
Kustwacht	Rik Broeders	035-6234006
Pocahontaswacht	Guno Heitman	035-6230543
Wilde Vaart Antarctic	Ysbrand ten Houte de Lange	06-13631825
Matancastam	Gert Jan Dral	06-49967341
Rimpelstam	Daniëlle Nijis	035-6286143
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965
Website Zuiderkruisgroep	www.zuiderkruis.nl	
Webmaster	Bart Audenaert	06-12108142
Postmaster	Ben van Hengstum	0162-692474

data en mededelingen

Algemeen

2e dinsdag van de maand

1e vrijdag van de maand

incidenteel

Bestuursvergadering

Schippersraad

Welpenraad

Data

11 september

12-13 september

9 oktober

10 oktober

17-18 oktober

6 november

14 november

 Reünie oud-leden.

 Feestweekend voor alle leden

Groepsraad

Start Speculaaspoppenaktie

Leidingweekend

Informatieavond voor ouders

Strandwandeling



verzendadres:

1231 CL - 8